

CBS De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@jongerwerven.nl

Van de directie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij ontvang u alweer de nieuwsbrief van juni. Wat gaat de tijd toch ontzettend snel!

De laatste weken staan in het teken van afronden en alvast weer opstarten. Met name voor groep 8 is dit ook een bijzondere periode. Groep 8 is bezig met de laatste weken op de Paadwizer. Met elkaar zorgen we voor een passend, waardig en muzikaal afscheid.

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van de Paadwizer,

Edwin Veenstra
Directeur

Belangrijke data:

Op de planning staan de volgende activiteiten.

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag
Alle leerlingen vrij

Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 17 juni

Toetsweek CITO

Maandag 13 juni

GMR 19.30 uur – 21.00 uur

Zondag 19 juni

Vaderdag

Woensdag 22 juni

Studiemiddag
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Woensdag 22 juni

MR-vergadering 16.00 uur

Donderdag 23 juni

Gekostumeerd voetbal vanaf
18.30 uur



*Het kamp op Ameland was fantastisch.
Wat hebben we genoten!*



Kind Op Maandag

Rond Hemelvaart is op school het verhaal verteld dat Jezus naar de hemel ging, en met Pinksteren hoorden de kinderen hoe de heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. In deze periode lezen we verder uit het Bijbelboek Handelingen. We horen hoe de volgelingen van Jezus zijn verhaal blijven vertellen, ook als Hij er zelf niet meer bij is.

In de verhalen van de eerste weken speelt Petrus een belangrijke rol. Hij was al tijdens Jezus' leven een van de twaalf apostelen. Na Pinksteren doet hij dingen die hij Jezus ook heeft zien doen: hij vertelt over God en maakt zelfs zieke mensen beter.

Later in de verhalen speelt de apostel Paulus een belangrijke rol. Onderweg naar Damascus krijgt hij een visioen, waarin Jezus aan hem verschijnt. Vanaf dat moment reist Paulus de wereld rond om het verhaal van Jezus overal te gaan vertellen.

Het zijn verhalen waar veel energie en spanning in zit. Het thema bij deze verhalen is 'Handen uit de mouwen'. We hopen dat de verhalen de kinderen uitdagen om na te denken over de vraag voor welke dingen zij hun handen uit de mouwen steken, en wie hen daarbij kan helpen.

Meester Jasper

Meester Jasper heeft besloten om na drie schooljaren de Paadwizer te verlaten. Meester Jasper gaat volgend schooljaar aan de slag in zijn woonplaats Steenwijk. We vinden dit ontzettend jammer, maar we wensen hem het allerbeste toe!

Komend schooljaar

De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in volle gang. Woensdag 22 juni staat er een MR vergadering gepland, waarin de verschillende stukken zullen worden besproken. Daarna zal ik de desbetreffende informatie zo snel mogelijk met u delen.

Gekostumeerd voetbal | donderdag 23 juni

In de bijlage vindt u informatie over het gekostumeerd voetbal. U komt toch ook?

Scala | Buurtsportcoach

In de bijlage vindt u informatie over de evenementen die in de maand mei plaatsvinden. Er staan weer leuke activiteitjes op de planning!

Jarigen juni



13 juni

Jolin van Valkenburg 8 jaar

13 juni

Mirthe Veenstra 11 jaar

14 juni

Milan Buma 10 jaar

28 juni

Jurre de Boer 7 jaar

30 juni

Martijn Tabak 13 jaar



Meispelen

Vrijdag 20 mei kwam de promotour Meispelen van Kunst & Co met een rap, dans & beatboxact bij ons op school langs. Wat hebben wij ontzette genoten van het muzikale optreden!



Schoolkamp groep 7/8

Dag 1:

We moesten natuurlijk met de boot naar Ameland. Dat alleen was al een feestje! Toen we aankwamen hebben we onze spullen uitgepakt. Toen kregen we de planning van deze dag te horen. Voor de activiteit gingen we macaroni eten.

Na het eten gingen we op de fiets naar de Waddenzee. We gingen wadlopen! Het was superleuk! We hebben krabben, pieren, garnalen en platvissen gevangen. Dat was super bijzonder en we waren allemaal helemaal vies! Toen we weer op de boerderij aankwamen gingen we meteen douchen. Die avond gingen we nog lekker naar het strand en daarna deden we een spel met onze knuffels dan moest je een verhaal vertellen over je knuffel en dan moesten de andere raden of het kletspraat of echt was. Bij deze activiteit kregen we chips en frisdrank. We gingen rond kwart over 11 op bed en op de slaapzaal hebben we nog snoep gegeten.

Dag 2:

We werden wakker. Na het ontbijt gingen we naar de vuurtoren en dat was ongeveer 1,5 uur heen fietsen en terug. Toen we er uiteindelijk waren deden we een activiteit. We gingen omgekeerd verstoppertje doen. Dat ging als volgt: Iemand moest zich verstoppen en de rest moest zoeken en had je diegene gevonden moest je erbij gaan zitten. Toen we terug moesten was het wat minder leuk... Halverwege ging het heel hard regenen. In de avond deden we de bonte avond. Het was supergezellig en iedereen deed leuk mee. Meester Jasper had het verhaal van Sjoerd van het Oerd verteld en daarna mochten we met een blinddoek op in het donker door de tuin wandelen en een lint volgen... Het was wel een beetje spannend maar ook erg leuk. Daarna gingen we slapen en dat ging niet heel goed, want zowel de jongens als de meisjes gingen iets te veel kletsen. Uiteindelijk sliepen wel allemaal om 00.30 uur.

Dag 3:

De juffen en meesters maakte ons erg vroeg wakker, maar wel op een "leuke" manier. Ze kwamen met pannen en deksels ons wakker maken. Ook werd het liedje wakker worden van Jochem Myer afgespeeld. Toen iedereen uit hun bes was gekropen gingen we ontbijten. Na het ontbijten hadden sommige mensen corvee. We moesten afwassen, vegen, borden afdrogen en dat soort dingen. Ondertussen gingen de andere kinderen, die geen corvee hadden, hun koffers pakken. Er stond een kar klaar waar alle koffers en tassen in moesten. Die kar werd dan naar de haven gereden. Om 10.00 uur moesten we uit de kampeerboerderij uit zijn. Voor die tijd moesten nog de badkamers, slaapkamers, enz. nog schoon maken. Toen dat allemaal gedaan was konden we het pand verlaten. We stapten op de fiets en gingen naar het strand. Daar hebben we een uurtje hebben gespeeld en daarna stapten we weer op de fiets en gingen we naar Nes. Eerst gingen we spelen bij de Vlijen en vervolgens kregen we 40 minuten de tijd om te shoppen. Toen iedereen geslaagd was met het shoppen kregen we een ijsje en fietsten we naar de haven. Daar leverde we de fietsen in en stapten we op de boot. Na 45 minuten varen waren we eindelijk weer in de haven van Holwerd. Vervolgens gingen we naar huis.

Gemaakt door Gemma, Sterre en Joas