

CBS De Paadwizer

Willem Kroezestraat 6-B 8434 NN Waskemeer

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Van de directie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij ontvangen jullie de tweede nieuwsbrief van het kalenderjaar 2025.

In deze nieuwsbrief behandelen we diverse onderwerpen:

- Kind Op Maandag
- Jarigen februari
- Afscheid meester Mark
- Reminder tevredenheidsonderzoek

We hopen dat jullie deze nieuwsbrief met plezier zullen lezen. Mochten er vragen zijn of behoefte aan meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Veel leesplezier toegewenst!

Edwin Veenstra
Directeur

Belangrijke data in februari

**Dinsdag 4 februari en
woensdag 5 februari**

Doorstroomtoets groep 8

Woensdag 5 februari

Studiemiddag

Alle leerlingen 12.00 uur vrij

Maandag 10 februari

Oudercafé

08.30 uur – 09.00 uur

**Maandag 10 februari t/m
vrijdag 14 februari**

Portfoliogesprekken leerkracht,
ouder en kind.

**Maandag 17 februari t/m
vrijdag 21 februari**

Voorjaarsvakantie

Kind Op Maandag | Bijbelrooster

Week 6: 3 t/m 7 feb. 2025

Jezus roept Levi met zich mee, Lucas 5:27-32

Werken op sabbat?, Lucas 6:1-11

Twaalf apostelen, Lucas 6:12-26

Week 7: 10 t/m 14 feb. 2025

Heb lief, Lucas 6:27-38

Het huis op de rots, Lucas 6:46-49

Een hoofdman met een zieke knecht, Lucas 7:1-10

Week 8/9: 17 t/m 28 feb. 2025

De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17

De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50

De zaaier, Lucas 8:4-15

Thema | Wat doe jij?

Ieder mens doet elke dag veel verschillende dingen. Sommige dingen doe je heel bewust: je hebt ze van tevoren gepland, je hebt nagedacht over hoe je ze gaat doen en je hebt er een bepaalde verwachting van. Andere dingen doe je zonder erbij na te denken: ze gebeuren gewoon, je doet ze bijna ongemerkt of ze overkomen je.

Bij al die dingen die we doen, maakt het uit wát we doen: welke keuzes we maken en hoe we de dingen aanpakken. In de Bijbelverhalen van deze periode wordt verteld over dingen die Jezus deed. Hij gaf het voorbeeld van hoe je kunt leven in het licht van Gods koninkrijk: door samen te delen, door te zorgen voor elkaar, door elkaar te troosten bij verdriet en te steunen in moeilijke tijden. Toen Jezus dat deed, gebeurden er wonderen. En hij spoorde andere mensen aan om hetzelfde te doen: want iedereen kan in zijn doen en laten iets laten zien van Gods liefde voor mensen.

Deze periode begint met het verhaal van Johannes de Doper, die bij de Jordaan aan mensen vertelt dat ze een nieuw begin kunnen maken. We horen hoe Jezus gedoopt wordt en hoe hij daarna op de proef wordt gesteld in de woestijn. Daarna horen we hoe Jezus rondtrekt en het evangelie verkondigt en wat zijn boodschap onderweg met mensen doet. Zieke mensen worden beter, wie aan de kant stond mag volop meedoen. Jezus wijst twaalf apostelen aan, leerlingen die net als hij Gods liefde in de wereld mogen verspreiden. Net als die leerlingen van Jezus kunnen mensen ook vandaag kiezen om het goede te doen; niet alleen voor henzelf, maar ook voor de ander en de wereld. Daarom denken we met de kinderen deze periode na over de vraag: Wat doe jij?

Verjaardagen februari

3 febr.	Tijs van Valkenburg	6 jaar
6 febr.	Abby Barnhoorn	7 jaar
7 febr.	Meindert J. Rispens	9 jaar
15 febr.	Solara Janajoe	9 jaar
15 febr.	Joas Kist	9 jaar
16 febr.	Tess Boonstra	12 jaar
17 febr.	Hidde Veenstra	11 jaar



Afscheid | Meester Mark

Beste ouders/ verzorgers,

Na een mooie leerzame periode gewerkt te hebben als conciërge cq. beheerder aan onze prachtige school, heb ik besloten de uitdaging elders aan te gaan en wel per 1 februari 2025. Veel geluk en plezier gewenst en bedankt voor het vertrouwen. Wellicht tot ziens.

Met sportieve groet,
Mark Toby

Reminder | Oudertevredenheidsonderzoek

Onlangs heeft u een mail ontvangen met een link naar een vragenlijst over hoe u onze school ervaart. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Het invullen kost slechts 10 minuten van uw tijd en helpt ons om de kwaliteit van onze school te blijven verbeteren.

De vragenlijst kan ingevuld worden via de link die u in de mail heeft ontvangen. U heeft hiervoor de tijd tot vrijdag 23 februari. Uw antwoorden worden volledig anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Team CBS De Paadwizer

Kinder- en peuterkerk Haulerwijk



Vrijwillige ouderbijdrage/ geld schoolreisje

Elk jaar vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, geen verplichting. We gebruiken deze bijdrage voor bijzondere dagen en activiteiten.

U moet hierbij denken aan:

- Sportactiviteiten
- Kerst- en Sinterklaasactiviteiten
- Ouderavonden
- Laatste schooldag
- Afscheid groep 8
- etc.

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2024-2025 gelijk gebleven en bedraagt **€ 19,- per kind**. In dit bedrag zijn de kosten voor de schoolreizen **niet** inbegrepen.

De bijdragen voor het schoolreisje zijn wel verplicht en zijn vastgesteld op **€ 20,00** voor de leerlingen uit groep 1 en 2 en **€ 37,50** voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8.

Wij ontvangen de bedragen graag in de periode van **1 februari tot 2 mei 2025**. U kunt dan zelf bepalen wanneer dit het beste past.

U kunt de bedragen over maken op ons bankrekeningnummer of via de betaallink/QR-code:

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0325 8027 42
Ten name van Directie CBS De Paadwizer
Onder vermelding van: ouderbijdrage 2024-2025/schoolreisje en de naam van uw kind(eren)

Wanneer ouders niet voldoende draagkracht hebben om de kosten voor het schoolreisje te voldoen, kan men terecht bij de Stichting Leergeld (<https://www.leergeld.nl/frieslandooost>).

----Kinderen worden nooit uitgesloten van activiteiten op school!----

Dus in het kort:

- Vrijwillige ouderbijdrage: € 19,- per kind.
- Schoolreisje groep 1 - 2: € 20,00
- Schoolreisje groep 3 - 8: € 37,50



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=5YrRlpFIT82qRHDF629fPw>